

Hf-elever på vild hundeslæde i Grønland

Snescooter, hundeslæde, indlandsisen, nordlys og moskusoksesuppe har været blandt de kæmpe oplevelser, som de danske elever har med hjem i bagagen.

Eleverne er imponerede over den smukke og rå Grønlandske natur og meget anderledes kultur, som de har fået lov at opleve på besøg hos deres grønlandske venskabsklasse. Nogle elever fortæller, at det er det smukkeste de har oplevet.

De 14 danske elever læser 3-årig hf ordblindelinje på Hf og VUC Roskilde-Køge og i januar havde de besøg af de 20 grønlandske elever fra GUX Aasiaat Gymnasium, som boede privat hos de danske elever. Nu var turen kommet til et genbesøg, hvor de danske elever fik lov til at opleve det grønlandske skolesystem og hverdagsliv på tæt hold. De boede på kollegium med de grønlandske elever, gik i skole sammen, lavede mad og fik prøvet kræfter med den på en gang smukke og barske natur.

Turen er støttet af Nordplus Junior og har været en unik oplevelse for både danske og grønlandske elever, der har knyttet meget tætte bånd på kort tid.

Nordlys og snescooter

"Det har været en kæmpe oplevelse. Vi holdt os vågne den første dag vi ankom og så Nordlys om natten. Det er virkelig smukt. Da vi skulle på indlandsisen pakkede vi os godt ind, og havde endda stof foran øjnene, da vi fik at vide vi kunne få forfrysninger," siger Sofie Højer Pedersen.

"Heldigvis skinnede solen og der var ikke meget vind. På busturen op foregik det med snekæder, der er virkelig stejlt både op og ned. Vi så flere rensdyr undervejs og stoppede for at komme lidt tættere på. Det var sjovt at rutche ned af bakkerne på indlandsisen, men så glat at man næsten ikke kunne komme op," siger Maya Petersen.



En af de største oplevelser var at køre med hundeslæde.

"Når man skal afsted hyler og gør alle hunde, fordi de er ivrige og gerne vil udvælges. Vi kørte virkelig stærkt og det var rigtig sjovt, siger Leonora Emilie Holm, som er på billedet med Sofie Højer Pedersen på hundeslæde.



Her kan man se, hvor vildt sjovt det er at køre hundeslæde. Forrest er det Oliver Urhøj, Alberte Skriver og Louise Truelson godt pakket ind for vinden.



"Vi kunne kun kæle med de søde hvalpe, fordi de store hunde er ret aggressive og man kan ikke nærme sig dem, hvis ejeren er med. Alle voksne hunde står i kæde. De bliver skudt, hvis de går løst omkring," siger Alberte Skriver som ses her med en hvalp.

Meget gæstfrie grønlandske elever

Eleverne havde mange drømme og ønsker om ting de ville opleve, og det hele blev indfriet takket være de umådelig søde og gæstfrie grønlandske elever.

"De havde drønet byen rundt for at finde en snescooter og en af eleverne havde en onkel som havde en snescooter han kunne låne. Han kørte så med eleverne en eller to ad gange op og ned ad de sneklædte fjelde. Sveden drev af hans pande og han måtte stå op, men gæstfriheden er grænseløs i Aasiaat," fortæller underviser Maj Britt Frederiksen, der var med på turen.

Afslappet levestil

Eleverne er overraskede over, hvor afslappede grønlanderne tager tingene.

"De tager ikke et program med tider så seriøst og det gør ikke noget, hvis eleverne fx kommer 10 min for sent i timen. Det er egentlig meget rart," siger Leonora Emilie Holm.

"Den afslappede tilgang til tid kan komme sig af at naturen er så magtfuld. Den bestemmer alligevel om man kan komme fra øen, kan tage på sejltur, hundeslæde eller om der kan lande censorer til den kommende eksamen. Derfor er tid elastisk og planlægning er ofte spildt arbejde", siger Maj Britt Frederiksen.

Marts 2024.